

Dag beste kinderen, juffen en meesters,

Maandag hebben mijn vier Pieten en ik weer een superfijne dag gehad op de Uilenbrink. Mijnheer Joost haalde ons al vroeg op om op tijd op school te zijn.

Op school mochten we héééél voorzichtig op de kiss en ride-zone rijden. Daar stonden alle kinderen met vrolijke gezichten in een mooie erehaag en daar mochten de Pieten en ik tussendoor lopen.

Tjonge, wat heb ik veel handen geschud, gebokst en gezwaaid. Het was enorm gezellig buiten.

We werden hartelijk verwelkomd door juffrouw Marly. Nadat we koffie hadden gedronken, liepen we snel naar de theaterzaal met die prachtige tribune. Mijn mooie stoel stond al klaar. Wat hebben wij genoten van de kinderen. En wat een talenten op deze school. Prachtige optredens, liedjes, dansjes, zelfs verhaaltjes die de kinderen zelf hadden geschreven. De kinderen van groepen 5 waren zo leuk aan het zingen, dat de Pieten en Sinterklaas spontaan een polonaise met deze kinderen liepen. Superleuk!

De Pieten gaven aan elke klas wat snoep en een cadeautje. Sinterklaas geeft graag cadeautjes, maar als ikzelf iets krijg, vind ik dat helemaal fantastisch. Ik kreeg dan ook gelukkig heel veel tekeningen. Knap hoor!!

Die tekeningen hangen nu allemaal in mijn paleis. Dan kan ik daar elke dag van genieten.

Sint gaf trouwens vaak een complimentje aan de groepen. De kinderen luisterden zo goed, ook naar elkaar. Alleen mijn Pieten waren soms erg druk en vooral Kwebbelpiet kon niet stoppen met praten. Maar ik leerde van een juf hoe ze snel de aandacht van alle kinderen kreeg. Gewoon even teruggtellen van 3-2-1.... en het is muisstil. Knap hoor!

O ja, die complimentjes geven de kinderen ook aan elkaar.

Tussendoor maakte Sint wat grapjes met de juffen, die dan weer heerlijk lachten. Zij houden wel van grapjes, net als Sint.

Ook de kinderen van "t Kroontje" kwamen even op bezoek. Die vonden vooral mijn lange baard prachtig.

Ook dit jaar waren de surprises die kinderen in de bovenbouw hadden gemaakt echt fantastisch. Wat een creativiteit.

In de bovenbouw zag Sint dat kinderen in een klas tekeningen maakten over het beroep van Sint als hij geen Sint meer is. Natuurlijk blijft Sint voor eeuwig Sinterklaas, maar het was wel mooi om de vele ideeën van de kinderen te zien.

Sint werd daar wel erg verrast. Een meisje dacht dat Sint later masseur wilde worden. Nou dat heeft ze geweten! Sint tilde haar op, legde haar op tafel en masseerde haar benen. De spierpijn in haar benen verdween direct; alleen haar lachspieren maakten overuren! Hahahaha!!!

Een ander idee vond Sint eerst niet zo leuk. Een jongen bedacht dat Sint later wel rapper zou worden. Nu vindt Sint rappen helemaal niet mooi. Sinterklaasliedjes vindt hij veel leuker. Maar de hele klas en ook de Pieten wilden echt dat Sint ging rappen. Nou toen heeft hij toch maar gerapt....wel een zelfbedacht lied over zijn stoomboot. Ik kreeg nog applaus ook!

De Pieten en ik vonden het werkelijk heel gezellig op school en dat zagen wij ook aan de kinderen. Ik denk dat jullie ouders dat ook wel zullen horen. De sfeer op de Uilenbrink is echt geweldig. Kwebbelpiet, Kweet-niet-Piet en IenieMinie-Piet en ik komen volgend jaar weer heel graag terug.

Wij zijn wel erg benieuwd in wat voor auto mijnheer Joost ons komt ophalen!! Vorig jaar een Maserati en Porsche, dit jaar een Volkswagenbus.

Van harte bedankt voor alle warme aandacht die wij van jullie kregen.

Zo, nu ga ik na mijn verjaardagsfeest eens heel goed uitrusten.

Nou, dag hoooor.
Sinterklaas